

Isa i vita huset



Sema Alsayed

kapitel 1

- Isa! Jag har köpt till dig en ny bok, du tycker väl mycket om att läsa böcker?

Det här är en jätte spännande och läskig bok, kom nu och ta den, sa mamma

- Ja det är den här boken som handlar om Clara i skogen, sa Isa

Isa gick och tog boken. Den var mycket tjock och verkade vara spännande och lite läskig. Hon gick upp till hennes sovrum och började läsa boken. Den var väldigt läskig. Boken började med att Clara öppnar en dörr som är helt vit och hittar en annan dörr och sen en annan dörr och vidare. Men till sist hittade hon en död papegoja som pratar och säger håll mig.

- Isa kom nu, du har läst jättemycket. Vi ska åka till din mormor nu, sa mamma

- Ja, jag kommer men boken är jättespännande och jag måste läsa, sa Isa

- Kom, sa mamma

Isa åkte med sin mamma till hennes mormor. Isas mormor bor i ett jättestort hus som har tre våningar och har många rum. Isa ska bo på våning två för att ingen får vara på våning tre, och för att sovrummen brukar vara på våning 2. Ingen får veta någonting om våning tre. Det är bara mormor som vet, men hon vill aldrig att någon ska vara där. När någon är där så blir hon arg och börjar skrika. Isa hade testat en gång fast hennes mormor blev jättearg. Men ändå så fick Isa inte veta vad som fanns där. Hon kommer aldrig testa någon annan gång.

Hej! Isa vi har inte träffats på så länge, är du fortfarande lika snäll som du var förut mitt barnbarn? sa Isas mormor

- Hej! Mormor jag är lika snäll, sa Isa

Sedan gick Isa till sitt rum och började läsa boken igen. Hon höll på och läsa den hela tiden och det fortsatte så här.

Papegojan skrek och sa gå in i andra rummet om du inte vill hålla mig. Clara gick in i andra rummet och hittade en bok. Den var väldigt smutsigt, och hon kunde aldrig hålla den för att det fanns ormar över boken.

- Isa var är du? Kom ska vi sitta lite tillsammans, sa hennes mormor.

Isa kom och satte sig med sin mormor, men plötsligt så fick hon en känsla av att hon måste gå och kolla vad som finns på våning tre. Men efter några timmar så glömde hon bort det och gick upp till sitt rum för att läsa boken. Därefter hittade hon inte boken. Isa undrade var den var. Hon letade överallt i huset förutom våning tre men hittade ingenting, hon letade också på gården, men det fanns inget.

- Mormor har du sett en tjock bok som är grön och ny? sa Isa

- Nej, det har jag inte sett. Kolla om den är under din säng eller på gården eller här i huset. Den kan inte bara försvinna så här, sa hennes mormor

- Jag har letat överallt, men det finns inget, förutom på våning tre, sa Isa

- Våning tre! Kolla aldrig där! skrek Isas mormor

kapitel 2

Isa satt på hennes säng och tänkte vad kan det finnas på våning tre för att mormor ska säga nej till att jag får gå dit? Och var är boken? Det känns jättekonstig för Isa och hon visste inte varför, men kanske bara för att hennes bok är borta.

- Det gör inget Isa. Jag kan köpa en ny bok till dig när vi kommer hem, sa Isas mamma

- Men jag tror inte att jag kommer att orka en hel vecka utan att läsa eller läsa den här boken, den är så spännande! sa Isa Lite senare så försökte Isa gå upp till våning tre. Hon smög upp. Men det gick inte och hennes mormor blev arg. Isa försökte flera gånger och till sist gick det. Det var mycket mörkt där men om hon skulle tända lamporna så skulle hennes mormor bli arg. Isa brydde sig inte och försökte tända lamporna. Hon tände lamporna och...

hennes mormor mörkte inget. Isa hittar en helt vit dörr som hon öppnar och plötslig så ser hon en till vit dörr. Då kommer hon ihåg att i boken hände det också så. Hon försökte gå tillbaka men det gick inte. Dörren var stäng. Isa visste då att om hon öppnade en till dörr då kanske hon ser en död papegoja, och det vill hon inte se. Så hon satt i det lilla rummet som det inte fanns någonting i och väntade och tänkte på att hon måste våga för att kunna gå ut. Isa öppnade dörren och såg papegojan som är död. Hon skrek högt men det var ingen som hörde henne, tror hon, för ingen kom. Isa försökte hålla den, men det funkade inte.

Det var inte helt likadant som boken men nästan. Men när Isa skulle försöka så började de låta jättehögt. Det var någon som pratade med henne.

- Du klarar det! Du måste gå över dom här myrorna och ormarna och hålet i golvet genom att använda dom här böckerna. Varje gång du läser en bok så går du över ett steg. Om du vill veta vem jag är, så är jag Clara från din favoritbok.

Isa läste tio böcker och kom över djuren och hålet. Sedan fick hon en helt vit nyckel så hon öppna en dörr av flera dörrar.

Rummet blev ett helt annat rum. Det är helt vit och har tio dörrar.

- Du får testa tre gånger för att hitta den riktiga dörren som den här nyckeln öppnar.

Börja nu, sa Clara

Isa gjorde som hon sa. Hon försökte lista ut hur nyckeln ser ut, och hur dörren ser ut. Hon har testat två nu, och det här är hennes sista chans.

Men till sist så funkade det, och hon gick in i ett vitt rum som alla andra, men det fanns inget i den här. Plötsligt så börjar det regna och blåsa. Isa började flyga, och nu måste hon ta sig ner...

Kapitel 3

Isa tänkte så där att om hon ska stoppa regnet kanske med hennes fart eftersom när hon försökte så stoppade regnet när hon flög. Därefter flög Isa så mycket hon kunde för att hon verkade också gilla att flyga. Det var en av hennes drömmar.

Men nu måste hon klara det här. Hon klarade det till sist och gick in i ett annat rum. I rummet skulle man göra så här: varje gång man la foten på golvet så skjuts en boll på dig och nu kunde inte Isa flyga längre. Isa öppnar sin ryggsäck som hon hade med sig för att hon trodde att det kommer hända så där. Hon hade mat i den, så hon tog upp maten och började äta.

Det fick henne lite piggare för att klara det här. Isa började med att testa hoppa över bollarna och det funkade. Andra sättet var att gå ner under bollarna och det funkade. Sista sättet är att skjuta tillbaks bollen. Hon gjorde allt det här och kom fram till en röd dörr, en grön dörr, och en blå dörr. Här måste hon studsa två bollar samtidigt och svara på Claras frågor som är omöjliga att förstå. Om hon hade rätt på alla frågorna så går hon in i rätt dörr. Men om hon inte hade rätt då går hon in i fel dörr och det kanske händer något med henne.

- Första frågan är: vad hände när Clara skulle öppna första dörren? Hur kände hon sig? Sa Clara
- Jag tror att hon kände att det var kanske lite läskigt, sa Isa
- Rätt varför öppnade hon dörren, sa Clara
- Jag tror att det stod inget om det eller? sa Isa
- Rätt sista frågan: tror du att boken kommer ha en lyckligt slut? Sa Clara
- Ja, sa Isa
- Rätt du klarade allt och nu ska du gå vidare. I nästa dörr så ska du baka muffins, när du tittar på en klocka och du har en timme på dig, sa Clara

Kapitel 4

Isa tänkte att hur kan mormor ha en sån här hemlighet? Men nu måste hon göra muffinsen. Isa kan inte göra muffins men hon brukar titta på sin mamma när hon gör muffins så hon ska försöka nu. Hon började med att göra muffinsen som hon trodde. Det var verkligen så svårt för henne. Det tog precis en timme för att göra dem och nu ska Clara smaka på dem och säga vad hon tycker.

- Den verkar vara god Isa så jag smakar. Vad gott det är världens godaste! Du klarade dig en gång till. Men nu ska du gå in som vanlig i den dörren. I det här rummet ska du hoppa så högt du kan för att nå vägen, sa Clara

- Okej, jag är jätte bra på det här så jag kommer klara det så snabbt som möjligt, sa Isa

Isa klarade det snabbt och hon bara hoppade

upp och upp men hon hade ändå ett problem om vad som kommer att hända till slutet. Kommer hon klara alla dörrarna eller inte? Kommer hon komma tillbaka till sitt rum? Kommer hon hitta sin bok? Plötsligt så blir rummet helt rött och Clara skriker och säger att Isa ska springa så långt hon orkar. Isa sprang och sprang men det är bara en lång väg och

den tar nästan aldrig slut och hon är inte bra på att springa. Men Isa sprang bara för att hon visste att om hon inte sprang så skulle det hända något. Lite senare så såg hon en skog som var långt långt fram, men hon försökte komma dit.

Efter några minuter kom Isa dit. Det var en helt mörk skog och det var helt tyst där. Det kändes som att det inte fanns någonting här. Isa gick runt och kollade lite vad hon ska göra. När kommer hon komma tillbaka till huset? Det var natt och mörkt, Isa var väldigt rädd och hon satt lite och tittade. Det var faktiskt fint men lite

läskigt tyckte hon. Sedan så såg hon ett stort slott framför henne. Hon gick dit och kollade om det fanns någon där. Det var mörkt i slottet och det kändes inte som att någon var där.

- Hallå är någon här inne, sa Isa

- Hej är det någon här? Vem är det eller tror jag bara att någon pratar? Finns det någon här? sa någon
Hej vem är du och var är du?
Jag är en flicka som har kommit hit från en vit dörr och ett vitt hus, sa Isa

Kapitel 5

- Jag heter Lisa och jag kommer också från ett vitt hus med vit dörr, sa Lisa

- Känner du min mormor? Hon heter Sofia, sa Isa

- Ja, jag känner henne. Är du Isa? Heter din mamma Katarina? sa Lisa

- Ja, det gör hon

- Det betyder att du är min kusin som är lika gammal som mig. För några år sedan

så ville jag också veta vad som finns på tredje våningen jag gjorde alla dörrar och klarade allt. Men här så hände ingenting. Ingen sa något till mig om vad jag skulle göra och jag bodde istället ensam här tre år. Jag hoppas att någon säger till dig vad du ska göra istället för att sitta här i flera år.

- Hej bästa Isa nu är du i skogen med din kusin och ni ska tillsammans försöka hitta något speciellt. Jag kommer inte säga vad det är men jag kommer säga att det är bara något

som ni ska få och den är på en plats som ni inte kommer tro att den finns där, sa Clara - Okej vi letar och tack så mycket för du sa något, sa Isa och Lisa.

Isa och Lisa letade överallt i skogen: uppe i träd och på marken. De tänkte att det kanske är omöjligt att hitta.

- Det kanske är i slottet, sa
Isa
- Kanske men jag bodde där
två år och hade aldrig sett
något, sa Lisa
- Men vi kan ändå leta, sa
Isa
- Ja, sa Lisa
De letade i hela skogen och
slottet men hittade inget.
- Men vad är det för grej?
Jag tänker inte leta, sa Isa
- Du måste leta eftersom
om vi inte gör det så
kommer vi sitta här flera år,
skrek Lisa
- Hur? På vilket sätt ska vi
hitta den om den inte finns i
skogen, skrek Isa tillbaka

- Jag skulle vilja veta vad grejen
är, sa Lisa
- Men det kanske är en dörr
eller en sak jag vet faktiskt inte,
sa Isa
Efter några timmar blev de
trötta och satte sig på en säng.
De pratade lite om hur

Lisa levde tre år här.
Därefter så somnade de.
Sängarna var jättesköna
tyckte Isa. Men Lisa tyckte
att dom ändå inte var lika
sköna som hennes säng.
Det var verkligen
jättetråkigt att sitta här
tyckte Isa.
- Isa och Lisa om ni inte
hittar grejen här så
kommer jag nu

förvandla hela skogen till
världens vackraste plats så
kanske det blir enklare för er
att hitta en speciell sak, sa
Clara och förvandlade hela
skogen till världens vackraste
plats
- Det är så himla vackert! Nu
finns det hav, fina träd och god
mat med ett mycket vackert
slott. Jag skulle kanske vilja leva
hela mitt liv här, sa Isa

- Vi kan ju sitta lite och vila
kanske sola eller bada. Det är
så fint, skrek Lisa

- Glöm inte hitta sakerna, sa
Clara

- Jag undrar varför vi aldrig
kan se Clara? sa Isa

- Kanske för att vi inte får, sa
Lisa och skrattade

- Det är inte roligt, sa Isa och
skrattade

Lite senare så gjorde de allt
man kunde göra. Där fanns
det lekplats som dom lekte i
och båt som de åkte i och
massa annat roligt. Allt de
önskade fick dem.

Men dom glömde
aldrig att leta efter
sakerna fast de hittade
aldrig något.

- Det var en jättehärlig
dag med massa skratt
fast utan att hitta

sakerna. det var inte
riktigt lika kul, sa lisa

- Det är väldigt bra men
jag måste läsa boken
som jag fick av mamma
jag kommer ihåg den.
Det var väldigt
spännande till slut.

- Boken handlar om en flicka som går in i en vit dörr och då händer det med henne samma sak som oss, sa Isa

- Ja, men nu måste vi verkligen leta efter sakerna. De ska vara här. Men kan det vara så att Clara ljuger för oss? sa Lisa



- Det är omöjligt. Clara är jättesnäll, tror jag, hon kan inte göra så men jag tror att den grejen finns i slottet för nu har slottet förvandlats. Det är ett helt annat slott. Vi kanske ska leta lite där, sa Isa

Isa och Lisa letade och letade. De letade i köket, i sovrummen och i vardagsrummen. Fast aldrig hittade de någonting.

- Lisa jag tror jag vill leva här istället. Det är ingen ide för att det finns inget så jag tänker ligga lite på stranden och ha det lite kul, sa Isa

- Jag vet var den är! Jag vet nu, sa Isa
- Var?! skrik Lisa
- I biblioteket där vi träffades, tror jag i alla fall, men vi går och tittar där, sa Isa
- Ja verkligen.
Isa och Lisa tittade i hela biblioteket, i alla böcker och mellan alla böcker och under alla böcker. Det tog fem timmar för dom att leta halva biblioteket för att det är ett slottsbibliotek.

- Ska vi vila lite, sa Lisa
- Ja, vi har tittat så mycket och det har gått fem timmar nu. Vi går och sätter oss. Vi kanske kan titta på film och fika, sa Isa
- Kom nu vi går, sa Lisa
- Isa och Lisa ni måste leta nu för att om ni inte letar så kommer hela vackraste platsen bli en läskig plats där ni aldrig kan se varandra. Ni kommer stå bredvid varandra men aldrig se varandra, sa Clara

- Men det är jättesvårt och vi är väldigt trötta och kanske inte orkar, sa Lisa
- Ni måste. Det är inte jag som bestämmer, sa Clara
- Okej men kan jag få se dig någon gång, sa Isa
- Vi får se, sa Clara
Därefter så gick de runt i biblioteket, kollade och letade.

Kapitel 6

- Men jag tänkte säga att det finns fler platser om ni går rakt fram, sa Clara
- Okej, sa Isa och Lisa
Sedan så gick de fram och hittade hotell och affärer. Det fanns jättemånga rum i hotellen och många affärer där. Isa och Lisa letade som vanligt men den här gången så hittade de en liten konstigt lapp, som det står på att om du letar efter en speciell sak så ligger den bakom er. Långt långt bak men bakom er. Kom ihåg det.

- Men det betyder att den ligger
i biblioteket eller i slottet men
det kan det inte vara för att vi
har letat överallt, sa Lisa
- Nej, men kanske lite längre
bak, bakom det, sa Isa
- Men vi har också letat där, sa
Lisa

- Men det måste det vara annars så
vet jag inget om det, sa Isa
- Isa jag hör något där bakom oss.
Någon som spelar instrument, kom
vi går och kollar om det finns någon
där, sa Lisa
- Ja, jag vill också se vem det är, sa Isa



Isa och Lisa gick och gick musiken var jättefin tyckte de. Sedan så såg de en flicka hon var lika gammal som dem men var lite konstig. På vilket sätt visste de inte.

- Hej! Jag heter Nova och bor här i skogen, sa flickan

- Hej! Jag heter Isa, sa Isa
- Hej! Jag heter Lisa
- Och det här är Julia, sa Nova
- Är det en liten björn? sa Isa förvånat
- Konstigt att ha en björn som husdjur, sa Lisa
- Ja, men så har nästan alla som bor i skogen. Jag bor med en familj. Ska jag visa vilka de är? sa Nova



- Det här är Maria och hon är min mormor, sa Nova

Hej, sa Maria

- Och det här är Wilma min lillasyster, sa Nova

- Hej Isa och Lisa, sa Wilma

- Det här är hela min familj som lever här. Alla andra i familjen bor på andra sidan. De tycker inte om att leva i skogar även om vi är en skogsfamilj. Vi kallas så, sa Nova

- Hej! alla, sa Isa och Lisa

- Men jag undrar vad ni gör här och varför är ni här och vilka är ni? sa Nova

- Ja, vi kommer från en vit hus och ett vit rum, och från jorden så klart. Vi vet helt enkelt inte hur vi kom hit, men vi kom bara hit från en vit dörr, sa Isa och Lisa

- Och vi letar efter en speciell sak, sa Isa och Lisa
- Ja, speciella grejen finns på biblioteket jag kan inte säga var men leta där så kommer ni hitta den, sa Nova
- Okej tack så mycket för din hjälp och jag glömde säga att du spelar instrument jättebra, sa Isa och Lisa
Därefter gick dom och letade i biblioteket över allt. Men plötsligt när Isa skulle lägga hennes hand på väggen så var de i ett helt annat rum. Rummet var gjord av guld och det fanns jättemycket guld i den och speciella saker.

Kapitel 7

- Vilken ska vi ha med oss? sa Lisa
- Boken, boken den är här! Jag har hittat den äntligen! Jag måste sitta och läsa den nu, sa Isa
- Bra jobbat Isa och Lisa ni har hittat grejerna. Det är boken och de här två armbanden. Ni kan nu gå tillbaka hem men vänta lite om ni vill se mig. Det ska du få bästa Isa, sa Clara
- Ja, ja ja jag kommer se Clara nu och sen gå hem så kul! sa Isa

Efter några minuter så kom Clara, vackraste flickan tyckte Isa.

- Du är så vacker flicka. Jag önskar att bli som dig, sa Isa

- Du är det eftersom du klarade allt man skulle klara. Hejdå nu, sa Clara

- Hejdå och tack, sa Isa
Isa och Lisa reste tillbaka till huset och det var kul tyckte dom. Men de visste inte hur de ska gå ner båda två från våning tre. Deras mormor kommer se dem. Se Lisa igen efter flera år. De gick ner till Isas rum men plötsligt när de går ner så såg deras mormor dem.

- Men verkligen, är jag så fin som Clara?
Hon sa det Clara, sa Isa

- Ja, det är du. Du har lite orange eller ljus brun hår, en brun hatt och blå ögon så vacker Isa, sa Lisa

- Tack men vi måste gå ut nu och prata med mamma och mormor, sa Isa

- Hej! Lisa var var du alla de här åren? sa deras mormor

- Hej! Mormor vi var på våning tre, är du arg? sa Isa



- Jag är inte arg, ni skulle göra det här ändå. Men jag tyckte bara att ni skulle göra det när ni var lite större. Det är bra att ni klarade allt. Men jag vet att du Lisa har inte klarat det själv från början och bodde där flera år men du skulle kunna bara säga ett ord. Det ä: jag vill gå tillbaka. Då kunde du komma tillbaka hit men det är ändå bra.

Var är armbanden som ni fick?
sa Mormor

- De är här mormor, sa dom
Sedan satt alla tillsammans och
pratade lite om hur det gick och
så där. Till sist så kom Isa och
Lisa varje månad och hälsade
på Nova i skogen. Isa och Lisa
fortsatte att läsa Claras böcker.