

LUNA HITTAR EN KATT I STAN



Författare: Reana och Rima
Illustration Rima och Reana

Det var en fredagsmorgon. Luna vaknade hon sträckte på sig och gick för att borsta tänderna. Sedan gick hon till köket för att äta frukost. Luna skulle till D-skolan men hon var så trött. Luna klädde på sig sina kläder sedan tog hon jackan. Nu var hon färdig för att gå.



När hon kom fram till skolan var alla redan inne i klassrummet. Luna förstod ingenting. -Jag trodde att jag var i tid, hur kan jag vara försenad? -Jag lovade mamma att jag inte skulle bli försenad. Men sen kom hon ihåg att hon varit vaken hela natten. Luna ville inte gå in i klassrummet. Det kändes jätte pinsamt att komma in, för att alla i klassrummet tittade på henne. Luna smög och satte sig på sin plats.

Fröken Maja vände sig om och såg tjurig ut.
Lunas hjärta dunkade jätte mycket. –Hur
många gånger ska jag säga till dig att du
måste vara här i tid säger fröken Maja. –
Förlåt, säger Luna med konstig röst. – Jaja, nu
ska vi sätta i gång, sa fröken Maja.

Alla i klassen lyssnade på fröken. Förutom tre
flickor som heter Delfina, de brukar kalla
henne för Delfi, Ambarr och Jasmin. Ambarr
kallar Luna för, lilla Luna men Luna bryr sig
inte om vad någon säger till henne hon
fokuserar på skolan.



När skolan var över tyckte Luna att det varit en jobbig dag. På vägen hem hörde Luna nåt som lät mellan husen. Hon blev rädd. – Tänk om det var en tjuv, sa Luna förskräckt. Men sen kom hon ihåg att de coola tjejerna, Ambarr, Delfi och Jasmin skrattade åt henne för att hon var rädd för en humla. – Nej, nu ska jag vara modig och se vad det är mellan husen, tänkte hon.



Hon smög in försiktigt, men det var ingen där. – Va! Jag lovar att jag hörde nåt, men sen hörde Luna ljudet igen. Det kom ifrån papperskorgen. Hon ser förvånad ut. - Det luktar verkligen äckligt, men jag vill också veta vad det finns där. Ljudet låter mjau mjau, Luna funderar vad kan det vara där inne.





Hon blundar och öppnar... Det är en KATT! Luna kan inte tro sina ögon. Hur kunde katten hamna där? Det värsta är att det är en kattunge. Luna vet inte om hon ska plocka katten ur papperskorgen. – Men kattungen kan väl inte stanna här själv, äsch, jag tar katten och fråga mamma och

pappa om jag får behålla henne. Luna tar katten ur papperskorgen och går hem. När Luna har kommit fram så öppnar hon dörren och går in. – Katten luktar som en soptipp. Luna vet inte vad hon ska säga till sina föräldrar. När Lunas föräldrar kommer in kollar de på Luna jätte länge.- ÄR DET HÄR EN KATT! Säger Lunas föräldrar. – Ja, säger hon. –

Var hittade du katten? frågar Lunas föräldrar.-
När jag var på väg hem så såg en hål mellan
husen. Jag hörde en konstig ljud. Jag ville veta
vad det var där. Så jag gick där inne ljudet kom
ifrån papperskorgen. Jag öppnade locket och
sen så var katten där, förklarade Luna. – Men
varför tog du katten hit? – För att ingen hörde
henne när hon jamade. – Kan jag få henne
snälla. – Vi vet inte. – Jag lovar att jag kommer att
ta hand om henne.- Bara du lovar. – Jag lovar.-
Då får du ha henne. -JA, tack snälla.

